

Montenegro: een ode aan de natuur

Mooier dan Midden- Aarde

‘De mens wordt moe geboren en leeft om uit te rusten’, zo klinkt het eerste van de tien Montenegrijnse geboden. Maar met de diepste canyon én de meest zuidelijke fjord van Europa, en een geweldig festival, zal vooral de actieve toerist vallen voor de onmetelijke charme van dit bergachtige Balkanland.

tekst en foto's Sebastiaan Bedaux

Montenegro is amper zo groot als Vlaanderen, maar heeft een kustlijn van 300 kilometer

D

Diep in de Balkan, verscholen tussen Kroatië, Bosnië, Servië en Albanië, ligt de 'Zwarte Berg', alias Montenegro: een klein, bergachtig land (de oppervlakte van Vlaanderen) met een flinke kustlijn van bijna 300 kilometer lang. Het land werd een vijftal jaar geleden al gespot als de *up and coming*-bestemming aan de Middellandse Zee, nadat *Lonely Planet* het loofde om haar natuurpracht. Ook Ryanair sprong in juni vorig jaar op de Montenegrijnse kar door goedkope vluchten aan te bieden tussen Charleroi en de hoofdstad Podgorica. Maar van een toeristensunami is hoegenaamd – en godzijdank – nog geen sprake. Belgen hebben de 'parel van de Adriatische kust' (excuses voor het gebruik van deze toeristische boutade) nog niet in groten getale ontdekt. Sterker nog, toen ik op een Antwerps terrasje twee weken geleden verkondigde dat ik naar Montenegro vloog, sprak iemand de intelligente woorden: "Mooie stad, schijnt." Hij bedoelde vast Monte Carlo.

Kleurenblind

Mooi? Mooi? Montenegro is ronduit adembenemend! Midden-Aarde zou verbleken bij de natuurpracht die *Crna Gora* (Montenegro in het Montenegrijns) te bieden

heeft. In de ruwe en ruige omgeving van Skadar Lake, op de grens met Albanië, kun je op eender welk moment briesende Orks of boze tovenaars verwachten die uit de bergen neerdalen, terwijl het Durmitor National Park dan weer eerder op de vredige Hobbitstee lijkt, met groene heuvels, prachtige meren en mooie rivieren.

In dit park, dat overigens op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijkt, ligt ook de 1.300 meter diepe Tara-kloof, de tweede diepste canyon ter wereld (na de onvermijdelijke Grand Canyon). De adrenalinejunkie kan hier bijna honderd kilometer raften, zich tegoed doen aan canyoning of met een *zip-line* van de ene boom naar de andere glijden.

De populairste uitvalsbasis in dit National Park is het vriendelijke dorpje Zabljak dat omringd wordt door imposante bergtoppen en bergmeren. Van hieruit kun je te voet – of met de fiets, of in de winter met de sneuwscooter of ski's – naar Crno Jezero, het Zwarte Meer: een van de topattracties van Durmitor. Dat prachtig blauwe meer (die Montenegrijnen zijn behoorlijk kleurenblind als u het ons vraagt), omgeven door immer groene naaldbossen, vormt het perfecte decor voor een romantisch boottochtje. Tip: een uur lang keihard roeien is niet zo romantisch als het lijkt.

Oerbossen

Naast Durmitor, de grootste binnenlandse attractie van Montenegro, kan de liefhebber van het betere groen en blauw (bossen en meren) ook terecht in Biogradska Gora, een van de laatst overgebleven oerbossen in Europa en een van de oudste beschermde natuurgebieden ter wereld. Deze oerbossen vormen de thuisbasis van beren, wolven, vossen en herten, vlinders en insecten, en bomen van meer dan vijfhonderd jaar oud.

Wie er liever op los vogelt, zet beter koers richting Skadar Lake National Park, waarvan twee derde in Montenegro en één derde in Albanië ligt. Met 280 vogelsoorten in de aanbieding, waaronder de laatste pelikanen in Europa, verlaten eilandjes en dramatische bergkammen (die overigens een fantastische autorit opleveren), is Skadar een absolute must voor wie van een unieke bootexcursie en bijbehorende verrekijker houdt.

Om de overgang van het groene binnenland naar de indrukwekkende kust te vergemakkelijken, kan de toerist acclimatiseren in Lovćen, een gebergte met een zeer bijzondere betekenis voor de Montenegrijnen en simpelweg een fantastisch uitzicht voor de toeristen. Hier op de bergtop is het mausoleum van de oude dichter, prinsbisschop en heerser Petar II Petrović-Njegoš, gebouwd. Om die top te bereiken, moet je wel 461 treden bedwingen, maar het panoramische uitzicht maakt elke druppel zweet weer goed. Op een heldere dag kun je in zuidelijke richting Albanië zien liggen, terwijl de Baai van Kotor in het noordwesten ligt te wenken.



Je moet er 461 treden voor klimmen, maar op Mont Lovćen heb je wel een adembenemend uitzicht.



PRAKTISCH

❖ Vanuit Charleroi kun je met Ryanair voor enkele tientallen euro's naar Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, vliegen. Een huurauto is een aanrader in Montenegro omdat het openbaar vervoer niet van topkwaliteit is. Omdat het land zo klein is, ben je nooit meer dan twee of drie uur onderweg.

❖ Om het Durmitor National Park te bezoeken, overnacht je het best in Zabljak. Bijvoorbeeld in Hotel SOA (niet wat u denkt!), vlak bij het Zwarte Meer. www.hotelsoa.com

❖ In de Baai van Kotor raden we de drie hotels van Casa Del Mare aan: www.casadelmare.me. En wie het geld heeft (vanaf 950 euro per nacht) moet zeker een nachtje op Sveti Stefan doorbrengen. www.amanresorts.com

Zo'n goed weer is trouwens niet zo'n evidentie in Montenegro. In tegenstelling tot wat de toeristische brochures beloven – maximaal drie regendagen in juni, bijvoorbeeld – behoren de bergkammen in het binnenland tot de natste van heel Europa. Een tikkeltje geluk heb je hier als toerist dus wel nodig. Van onze vijf dagen in Montenegro hielden we het er slechts tweeënehalf droog.

Leve de Lada Niva

De 'serpentine' van Lovcen, de ongelooflijke route die via honderden haarspeldbochten vanuit het gebergte richting Baai van Kotor loopt, moet je ook absoluut eens gedaan hebben. In een huurauto én met samengeknepen billen. De locals doen het meestal in een avondse Lada Niva (wie van deze iconische terreinwagens houdt, zal in Montenegro de tijd van zijn leven hebben), maar

betrouwbare remmen zijn hier toch absoluut een minimumvereiste.

De haarspeldbochtroute leidt trouwens direct naar Kotor, het oude stadje dat haar naam gegeven heeft aan de hele baai, die overigens ook Unesco Werelderfgoed is. En met wat geluk kom je onderweg wel een eenhoorn tegen! Deze baai – of beter gezegd: de meest zuidelijke fjord van Europa – is de reden waarom Montenegro zo'n lange kustlijn heeft. De vlindervormige inham trekt zo'n 25 kilometer landinwaarts door smalle doorgangen en creëert daarmee meer dan 100 kilometer kust. Vanuit elk dorpje van de baai neem je hier foto's die op een postkaart thuishoren.

En eindelijk begint het eerste van de tien Montenegrijse geboden me hier duidelijk te worden: *man lives to rest*.

Too many Russians

In Kotor Stari Grad (Oude Stad) bewonder ik nog de Venetiaanse charme van dit ommuurde en eeuwenoude centrum, maar in dorpjes als Perast, Orahovac en Dobrota die pure vakantie ademen, beperken we onze activiteiten tot lunchen, van een cocktail sippen op een kiezelstrand, afkoelen in het water, om ons heen kijken en elk kwartier mompelen: "Verdorie, wat is het hier mooi."

Tegelijkertijd vragen we ons af waar de hordes toeristen zich bevinden en waarom ze deze baai nog niet en masse ontdekt hebben. "De meeste toeristen zitten in Budva, op een half uurtje rijden", vertelt een Russische jonge vader wiens zoontje het koude fjordwater plots enkele graden opwarmt. "*I don't like. Too many Russians*", foetert hij terwijl hij zijn tweede fles Moët Chandon soldaat maakt. Onze dagdroom aan diggelen, want we moeten 's anderendaags die richting uit. →

Privé-eiland Sveti Stefan, speeltuin voor de rijken der aarde.





In de omgeving van Skadar Lake verwacht je elk moment dat er briesende Orks of boze tovenaars uit de bergen neerdalen.

De Rus blijkt gedeeltelijk gelijk te hebben. Het mondaine Budva is het toeristische hart van Montenegro, maar vreselijk is het er allermint. De oude, autovrije stadskern wordt net als in Kotor omringd door een middeleeuwse stadsmuur die pittoreske straatjes en steegjes met bars en restaurants herbergt. In juni heerst er een aangename drukte, die in juli en augustus wellicht kan omslaan in ongebreideld massatoerisme. Maar gelukkig kun je in dat geval ook nog je toevlucht zoeken op het eiland Sveti Nikola (op zo'n kilometer van de oude stad), dat drie grote zandstranden en tal van kleinere strandjes herbergt. Wie barst van het geld kan natuurlijk ook naar Sveti Stefan, een privé-eiland ten zuiden van Budva dat gebruikt wordt als luxueus hotelresort – compleet met casino – voor de rijken der (Russische) aarde. Ironisch genoeg wordt dit eiland ook wel eens het Adriatische Monte Carlo genoemd. Misschien zijn excuses aan die man op het Antwerpse terras wel op hun plaats... ☺

DRIE DAGEN PARTY OP HET STRAND

Montenegro is niet alleen een fantastische bestemming voor avonturiers en natuurliefhebbers, ook festivalgangers komen dit jaar aan hun trekken in de Balkan. Het bekende Servische EXIT-festival breidt op haar vijftiende verjaardag uit naar Montegro, met het driedaagse SEA DANCE-festival (15 tot en met 17 juli). Op het zandstrand van Jaz Beach in Budva zullen onder meer Jamiroquai, Underworld en Example voor de nodige beats zorgen. Tickets voor dit festival kosten 39 euro voor drie dagen.

Wie een paar dagen eerder (11-13 juli) ook het EXIT-festival in het Servische Novi Sad bezoekt – waar onder meer Stromae optreedt – kan het 'EXIT Adventure Package' bestellen voor 199 euro, overnachtingen, tickets en lokale transfers inbegrepen.

www.exitfest.org



Stromae: een van de blikvangers op het EXIT-festival in Novi Sad.