



© SR (Scrip) NEX-5N

De Andamanen behoren toe aan grootmacht India, dat zo'n 1.200 kilometer naar het (noord)westen ligt.

DE ANDAMAN EILANDEN

Een godvergeten paradijs

_Sebastiaan Bedaux

Verscholen in de Golf van Bengalen, omringd door India, Myanmar, Thailand en Indonesië, liggen enkele honderden eilandjes die samen een uniek tropisch paradijs vormen. Om de Andamanen te beschrijven, vinden we in ons woordenboek helaas geen superlatief die de lading dekt. Mooiste, prachtigste, betoverendste? De Andamanen verdienen nog beter!

Geografisch gezien liggen de Andamanen (en de bijbehorende eilandengroep de Nicobaren) het dichtst bij Myanmar, het vroegere Birma, maar van daaruit zal je er niet geraken. Nee, het vergeten paradijs dat gevormd wordt door de Andamanen behoort toe aan grootmacht India, dat zo'n duizendtweehonderd kilometer naar het (noord)westen ligt. En dat is dan ook de route die de toerist moet afleggen: vanuit Brussel via Delhi of Chennai naar Port Blair, de hoofdstad van de Andamanen. Het eerste stuk neemt via een rechtstreekse vlucht (met Jet Airways) ongeveer negen uur in beslag, waarna je de keuze hebt: doorvliegen of zestig uur de ferry op. Geen lastige knoop om door te hakken.

■ Laguneblauwe oceaan

In vogelvlucht liggen de Andaman Islands ook dicht bij het goed gekende en super-toeristische Thaise eiland Phuket. Maar metaforisch gesproken kunnen Phuket en de Andamanen niet verder uit elkaar liggen. Wie van de immense drukte, de rijen Europese toeristen en van een enorme waaier aan strandbars en discotheken houdt, zal zich hoogstwaarschijnlijk niet amuseren op de Andamanen. Nee, toerisme staat hier – zeker sinds de tsunami in 2004 – nog in haar kinderschoenen, maar een nadeel is dat absoluut niet. Integendeel! Na een druk en stressvol werkjaar kom je hier tot rust, op verlaten stranden, in de laguneblauwe oceaan of in de groene jungle. Golfen kan je er niet, maar met vissen, snorkelen, diepzeeduiken, wandelen, fietsen, heerlijk eten en vooral veel niks, is een golfterrein geen groot gemis.

**Blauwer dan dit zagen we de zee
nooit eerder en een groenere en
meer weelderige jungle al evenmin.**

■ Koppensnellers

De Andamanen zijn eigenlijk de ideale vakantieplek voor harde werkers die volledig tot rust willen komen of voor pas getrouwde koppels op huwelijksreis. Oh ja, ook voor surfers, vogelkijkers, duikfanaten en volbloed avonturiers hebben de Andamanen een verrassing in petto. Wij waren vooral onder de indruk van de onwaarschijnlijk mooie natuur, een beetje in de stijl van de Malediven, maar dan zonder het grootschalige toerisme. Blauwer dan dit zagen we de zee nooit eerder en een groenere en meer weelderige jungle al evenmin. Het ecologische pareltje dat de Andamanen toch wel is, herbergt trouwens zestig diersoorten waarvan er dertig enkel hier voorkomen. Samen met de rijke flora geeft dit de eilandengroep een uniek karakter. En dan zouden we bijna nog de autochtone bevolking vergeten: tussen de vele verschillende stammen – waarvan enkele met uitsterven bedreigd – vind je zelfs nog koppensnellers, maar die kom je op je strand hoogstwaarschijnlijk niet tegen. Wij hebben er alleszins geen gezien!

De Andamanen zijn eigenlijk de ideale vakantieplek voor harde werkers die volledig tot rust willen komen of voor pas getrouwde koppels op huwelijksreis. Wij waren vooral onder de indruk van de onwaarschijnlijk mooie natuur, een beetje in de stijl van de Malediven, maar dan zonder het grootschalige toerisme.

■ Op een onbewoond eiland

Wie een retourtje Andaman Eilanden boekt, moet wel beseffen dat hij of zij niet op ieder eiland welkom is. Van de paar honderd eilanden zijn er sowieso maar een dertigtal bewoond, maar als buitenlandse toerist mag je ook die niet allemaal bezoeken. De overheid neemt de eilanden in bescherming, wat wij alleen maar kunnen toejuichen. Ook cruiseschepen worden in de wijde regio niet toegelaten. Landen doe je in Port Blair op Grand Andaman, waar je meteen een vergunning moet regelen om te mogen blijven. Deze is overigens gratis. En dan maak je de keuze: op welk eiland wil ik blijven?

■ Strand zonder creativiteit

In het beste geval heb je zoveel tijd dat je aan 'island hopping' kan doen, maar wie niet te lang blijft, moet zich toch beperken tot een eiland of drie. Dat heeft te maken met het ontbreken van toerisme en bijbehorende ferry's en zelfs verharde wegen. Vaak is een helikopter of een watervliegtuigje hier de beste keuze. Voor de populairste eilanden, Havelock en Neil, volstaat echter een boottochtje van een uur of drie. Op Havelock Island, dat bewoond wordt door zo'n vijfduizend Andamanen, honderden koeien en tientallen olifanten, vind je Beach no. 7, dat enkele jaren geleden door Time magazine uitgeroepen werd tot mooiste strand van heel Azië. De naam – nummer 7 – mag dan wel wat creativiteit missen, maar het strand is om op weg te dromen. Ook de andere stranden op het eiland (no. 1, no. 3 en no. 5) mogen overigens gezien en bewonderd worden. Je waant je zo in een aflevering van Lost. Bovendien heeft iedere accommodatie hutjes aan het water, waardoor je overal hele stukken strand voor jezelf hebt.

■ Dramatische zeegezichten

Het koraal aan Beach no. 7 is trouwens nog grotendeels intact en biedt de duiker een ongeëvenaarde ervaring. Sterker nog: de Andaman Eilanden behoren volgens kenners tot de top vijf duikplekken ter wereld. Misschien wel de meest dramatische zeegezichten zijn te vinden op de afgelegen vulkanische eilanden van Barren en Narcondam, waar het terrein bedekt is met talrijke sponzen en waar adembenemende wanden verdwijnen in de afgrond. Op Barren Island in het bijzonder strekken spectaculaire gebieden van zachte koralen zich tot in de verte uit, hun levendige kleuren geaccentueerd door de donkere vulkanische ondergrond.

■ Gigantische zeebaarzen

Ook op Little Andaman, op zo'n zes uur met de boot van Port Blair, vind je uitgestrekte en verlaten zandstranden, net als prachtige watervallen, wilde olifanten en mangrovebossen. Hier loop je nog minder toeristen tegen het lijf dan op Havelock of Neil, maar wel meer surfers die hier voor langere tijd hun tenten opslaan om hun passie te beoefenen. Leuk om hier te doen is een olifantensafari en een picknick midden in het regenwoud. Een dagje vissen is trouwens ook niet mis! Commerciële visserij bestaat niet echt in de Andamanen, waardoor je altijd wel iets bijzonders vangt: barracuda, gigantische zeebaarzen, ... Smakelijk!

■ Praktisch

Om op de Andaman Islands te geraken, heb je twee opties: vanuit Brussel naar Delhi (aankomst om 21.40 u.), waar je de volgende ochtend om 6.40 u. overstapt op een Jet Connect vlucht, met aankomst in Port Blair om 11.35 u. Optie twee is een vlucht van Brussel naar Chennai (aankomst om 23.30 u.) met een overstap op Jet Connect de volgende ochtend om 10 u., met aankomst in Port Blair om 12.10 u. Opgelet: de Andamanen behoren tot India en voor India heb je een visum nodig.

Meer info: www.jetairways.com en www.indembassy.be.



De natuur in de Andamanen is onwaarschijnlijk mooi.



Een olifantensafari behoort ook tot de mogelijkheden.



Heel wat eilanden van de groep zijn onbewoond.